

Skotergudstjänst

Den 5 mars hölls för första gången en skotergudstjänst utanför Skinnenstugan i Lögdö vildmark. Det var Ljustorps Baptistförsamling som ville prova på ett nytt sätt att hålla friluftsgudstjänst.

Alla deltagare samlades vid Betel kapell klockan 12 och körde skoter tillsammans upp till Skinnen. Dom som inte hade tillgång till skoter åkte bil och hämtades på parkeringen vid Skinnen och skjutsades sen till Skinnenstugan på skoter.

Det var tretton skotrare som deltog i arrangemanget och drygt 30 personer. Det var blandad ålder på deltagarna allt från barn till pensionärer. Även om de flesta var i medelåldern. Dom som deltog var i de flesta fallenhängivna skoteråkare.

Det var en solig, men kall dag och det gick fort att bli kall om tårna, trots att man satt på sko-



Skotrarna på väg upp mot Skinnen

tern. En improviserad talarstol tillverkades av snö och framför den placerades ett enkelt kors av björkkvistar. Talare för dagen var Patrik Glamsjö från Indal som höll sin predikan iklädd funktionell skoteroverall. Dessutom sjöngs några sånger som delades

ut på blad. Tyvärr fick sångerna sjungas utan ackompanjement, eftersom det var för kallt och gitarrerna inte kunde hålla stämningen.

Morgan Grothage som var mötesledare på arrangemanget berättar att det var en idé som han fått att kombinera skoterintresset och en gudstjänst. –Vi vill prova nya sätt att nå ut och det känns bra att kombinera ihop gudstjänst med friluftaktiviteter även på vintern. Det blir ju samtidigt en familjeutflykt i ”Guds vackra natur”.

Deltagarna fikade efteråt inne i stugan och en del satt ute och grillade korv i en snödriva. - Det hela blev ett lyckat arrangemang som välsignades med fint väder, om än lite kallt: avslutar Morgan nöjt.



Skotergudstjänst vid Skinnenstugan i Lögdö Vildmark

Bild och Material: Lena Liljemark