

# Hembyggsdagen 2006

**Den 9:e juli hölls årets upplaga av Hembyggsdagen. I år var temat "fortida mat" och det var mängder med besökare i det vackra vädret.**

Under vintern har en studiecirkel arbetat med ämnet fortida mat och en berättarkväll har haft samma tema. Det beslöts därför att man skulle omsätta de teoretiska kunskaperna i praktik och bjuda deltagarna på smaker från 1000-talet på årets hembyggsdag. Förutom att bjuda på mat så gjordes en utställning med text, bilder och föremål.

Dagen inleddes som vanligt med gudstjänst som leddes av Torsten Berglund och Agneta Granlöf. Gudstjänsten började med att sånggruppen Vittra framförde två stycken. Kantor Agneta Granlöf spelar på elorgel medan kören sjöng vackert.

Hembyggsföreningens "personal" var till största delen klädd i medeltidskläder. Klädseln var sval i värmen, berättade Ulla-Britt Ulander som hade en medeltida särk med överklänning.

Mellan uthusen och matkällaren på Hembygdsgården hade det skapats en affärsruta med olika stånd, där man kunde hämta mat och smaka men också sitta eller stå och prata med gamla bekanta. Johan Modeér grillade och skar lammstekar med en mycket god sås, vars ingredienser hämtats från faktiskt kunnande om vad man använde under vikingatiden. Bredvid stod Barbro Nilsson och portionerar ut lax, som lagats i kokgrop. Stenarna, som har omgett fisken och fisken, var fortfarande mycket heta efter att ha legat nedgrävda tillsammans i ca en timme. I den första dörröppningen huserade Hervor Wrang, som hade syrat kål och bjöd på smakbitar av majrovor, kirskaal, tätört och många andra kryddor, som plockats eller odlats i trakten. I nästa dörröppning fanns Inger Andersson med gravat och torkat älgkött. Det torkade älgköttet kunde man doppa i älgbuljong, för att få det lite mjukare och mer välsmakande.

Det fanns riktigt barkbröd att smaka på, men det fanns också möjlighet att grädda sitt eget pinnbröd, vilket



*Sånggruppen Vittra som underhöll*

vann större genklang hos besökarna under dagen. Ossian Ericsson portionerade ut mjöd och enebärsdricka och Märta Rönngren jobbad samtidigt med att förbereda fler pinnbrödsbak

I det röd vita tältet serverades blåbärskaka eller lingonkaka med grädd som Margareta Thunström hade bakat. Jo man fick avnjuta kaffe till kakan.

Ulla-Britt Ulander och Ethel Pärrelä skötte försäljningen vid marknadsstånden. Där fanns bl a Isac Deldéns medicinkista för uppvisning, i vilken det bl a finns koppningsrör för att suga ut blod. Deldén är också känd för sitt källvatten, som hade tappats på flaska och fanns till försäljning för första gången under hembyggsdagen.

Ljustorpsbladet reporter träffar bl a Inger Wiklander, Eva Nygren och Greta Forsberg som njöt av det fina vädret, sången och alla människor som de träffade.

Sånggruppen Vittra fick inleda dagen och de fick också avsluta ett välbesökt arrangemang med extra nummer.

För mer bilder se hembyggsföreningens hemsida.

*Foto och material. Olof Ulander*



*Ossian Eriksson serverade mat i tidstypiska kläder, bortsett från skorna*