

Tottes hörna

Ljustorpsprofil nr 5

Hans Wiksell, född 350109

Jeppe på Berget som vi även kallar Hasse har i sitt boende med en vidunderlig utsikt över Ljustorpsbygden. En idyllisk plats på toppen av Edsta. Ett gammalt båtsmanstorp där föräldrarna Fritiof och Amalia (Malin) Viksell fostrat 15 barn i födelseordning. Maja, Erik, Aina, Ruth, Evert, Sven, Stig, Per-Anton (Pelle), David, Gösta, Allan, Sven, Märta, Kjerstin, Hans (Hasse) och Maja.

Hasse blev den som övertog föräldrahemmet och där är han som nämnts numera "rotad". Ett torpställe med mycket umbärande, slit och släp för såväl föräldrar som barn, ladugården rymde oftast ett par kor, tagvis kalv, getter och gris. Häst saknades så höet drogs med mankraft i en skakelkärra uppför backarna vid skörden.

Vid fäbodsjön ca 4:a km från hemmet, fiskades, och däri drog man kälkvis med ved (torrgranar) bl a vintertid.

Sedvanlig skolgång i Mellberg + fortsättningsskolan och på Moria (Lindbergs diverse handel) slank barnen in och handlade åt mor för att bespara lite av de jobbiga stegen i uppførsbackarna. Efter skolan hamnade Hasse som lilldräng hos Elof Nordström. Brodern David skaffade häst och då hjälptes bröderna åt med skogskörning i Ådalsskogarna. Hasse var bräschlare dvs hjälpkarl åt timmerköraren. Sedemera blev det månadsarbete på Aloxidverken (nuvarande Kubal) varefter jobb vid Fagerviks sulfitfabrik följde och vid dess nedläggning blev det Wifstavarvs pappersbruk. Där Hasse stannade till pensionen.

Värnplikten avklarades på KA5 i Härnösand. Han har varit gift i 16 år med numera framlidna Inga Andersson från Lagfors. Sonen Staffan föddes 1957. Han har varit bosatt i Lagfors, Köpenhamn (industrikvarter i Vivsta) samt Drömsta.

Fotbollen har varit ett stort kapitel i Hasses liv. Skolfotboll i Edsåker, Fuske och han hamnade så småningom i Lagfors där A-lagsdebuten i Ljustorps IF gjordes som 14 åring mot Viskans IF. Som "stopper" omöjlig att forcera. Som 28



åring slutade Hasse och ägnade sig sedan åt domaryket i 30 år. När Hasse gick på linjen i en GIF match på idrottsparken protesterade några äldre män på ett off-side beslut. Då kom en av GIF's stjärnor springande (Gösta Hällström) som hjälp och ropade: "Håll käften gubbdj-lar, det här begrip ni inte" (Dan var räddad)

Slutligen har Hasse gjort stora insatser som ordförande ett antal år i Ljustorps IF, fört dåvarande B-lag till serieseger samt stöttat och styrt Ljustorps IF's damlag när de var som bäst.

En libero såväl på som utanför planen.



**VÅGA
VARA VACKER**

Klippotek
HÅRLINJEN

Södra Köpmangatan 7 • TIMRÅ Tel. 52 52 11
www.harlinjen.nu

Vykort

5 olika Ljustorpsmotiv

6,50 kr/st

Säljes på Bygdekontoret,

Ljustorps Handel och

Björkängen