



Nu har det hänt! Dom verkliga piraterna har slagit till i Bredsjön



**Givitvis blir man hungrig
efter ett sånt vådligt ävetyr**

Så därför bjöds det på korv med pinnbröd samt glass och frukt. Piratfyrverkeriet vid bordet blev också väldigt uppskattat. När man väl hämtat andan blev det dags för fiskdamm och lekar. Så många små sjöraövare vandrade hemmåt efter dagens äventyr med magarna fulla och med glimten i ögat.

En del tänkte säkert! Tack för en härlig sommar och kanske ägnade man någon tanke åt att nu blir det alvar för nu börjar skolan.

Tack sommaren 2006 och alla som gjorde den möjlig.

Bredsjön-Slättnons byalag

I sommar har flotten i Bredsjön använts av väldigt många för trevliga turer runt sjön. Man har verkligen uppskattat möjligheten att man stillsamt och miljövänligt med elmotor kunnat tagit sig till en stilla plats runt sjön för att grilla mm.

Men en dag in slutet av Agusti tyckte de yngre gardet i Bredsjön att det var deras tur att äntra flotten. Piratdag anordnades av Linda och Evy och genast dök det upp ett tjugotal unga aspirater som ville vara pirater.

Piraternas flagga Yollybobb hissades och alla piraterna gav sig ut på Bredsjön. Efter seglatsen skulle skatten hittas och alla gav sig hän åt att söka efter efter den stora piratskatten.



Dom unga piraterna Ida och Alfred tyckte glassen var bäst



Dom nyinköpta borden kom väl till pass

Studiecirkel om Ljustorps tidiga motorfordon.

En studiecirkel skall starta med målet att dokumentera hur personbilar, lastbilar bussar, motorcyklar och traktorer började användas i socknen fram till ca 1950.

Cirkeln vänder sig till alla intresserade och speciellt till de som minns eller har historier om släkt och vänner och deras fordonsäventyr.

Cirkeln är tänkt att omfatta ca fem träffar och skall vara avslutad till våren 2007.

Är du intresserad kontakta
*Olof Ulander tel 060-82240 eller
mail: olof@ulander.com
Ljustorps hembygdsförening*