

Tottes hörna

Ljustorpsprofil nr 7

Arne Höglin, född 211115

En spelevink med "glimten i ögat" får personifiera Arne, som är uppväxt i Edsta backarna strax nedom Viksell. Men finns fn på servicehuset i Sörberge. Han är lite hemlighetsfull och avslöjar inte allt som han har varit med om, men i stora drag kommer det fram ett protrait av honom under intervjun.

Lars Arvid och Beda Höglin är namnet på föräldrarna. Hans mor Beda blev 96 år gammal och tillbringade ålderdommen på Strandbo äldreboende i Hässjö. Han har även en storebror. Ivar, med adress Tallbacken i timrå.

Torpet som familjen Höglin bebodde brann ned, dåvarande ägare var Sture och

Ula-Britt Forsberg. Där finns idag ett återuppfört hus. Höglinds torpställe inrymde två kor, två getter och en bock. (Arne gav mig ett getöga när han nämnde "bocken")

Arne gick skolgång sex år i Mellberg, fortsättningsskola med teori i skolan och praktik på Bruksstugan hos Alex Westerlund. Där lades grunden för hans kommande yrkeskunskap i snickeribranschen. I ungdomsåren efter skolan sysslade Arne med lite skogsarbete och var behjälplig vid olika arbeten hos Ljustorpsbönderna. Sedemera vid 18 års ålder hamnade han på allvar inom olika bryggnadsprojekt och i "byggsvängen". Med det har han också fortsatt fram till pensionsåldern. Han har även gästspelat på inom insturstin och var med när Wifstavarvs bruk uppfördes.

Han var sambo med Alice Dahlin från Ljustorp under ett antal år. Flyttade från Edsta

och ahde bostad på Sandarna och däreifrån var inte seget så långt till byggnationen av ett eget hus i Stavreviken 1967. 1998 flyttade han till servicehuset i Sörberge.

Jakt och fiske har dominerat fritiden i Laxsjön och Skälsjön och han har tagit åtskilliga "firrar". En hejare på nätbinding och åtskilliga björntrådrullar har förbrukats under vinterkvällarna. En kvinnlig service har fn också och verkar trivas i kökssoffans kaffehörna. en "mysgubbe" känns det rätt att kalla honom.



En kille som var på EON arena och tittade på Timrå IK tyckte att hans plats var för dålig. Han såg en tom plats bredvid en annan man som verkade vara en stor Timrå IK supporter. Han frågade honom om platsen var upptagen. Mannen svarare: - Nej, min fru satt alltid här när hon levde.

- Varför ger du inte hennes plats till en kompis, frågade mannen

- Det skulle jag gärna göra, men alla mina kompisar är på begravningen...

Ha, ha...



Välkommen med din beställning till Nollans Macka (f.d. Caspers Mackeria)

Du beställer, vi fixar!

- * Bufféer
- * Sallader
- * Smörgåsar
- * Smörgåstårtor
- * Varmrätter
- * Eigna önskemål

Har du några frågor eller vill göra en beställning, besök oss på Banérgatan 1 i Timrå eller ring på 060-568170 / 070-5681720