

1 års jubileum på Affär och bygdekontor

Den 28:e oktober firade Ljustorps Handel och Bygdekontoret ett år med pompa och ståt. Ljustorpsborna gick man ur huse för att delta i firandet.

Ljustorps Handel med Niclas, Veronica och Jörgen, kan se tillbaka på ett framgångsrikt första år för sin affär och det skulle firas tillsammans med alla kunder. Som del i firandet hade affären extraerbjudanden som lockade många till köp, dessutom hade man mängder av festligheter. Bygdekontoret som också varit igång ett år firade också sin födelsedag. Deras personal Lena och Birgit var också på plats för att informera om och fira sin verksamhet. Dessutom bjöd man tillsammans med affären på kaffe och tårta.

Många människor kom och besökte affären den dagen och affären har verkligen blivit en mötesplats och det finns alltid någon att träffa och något nytt att berätta.

Utanför Bygdegården hade man ordnat för de mindre att kunna köra på små fyrhjulingar. Här övervakade Jörgen att allt gick som det skulle. Det var kö att för att få köra och under tiden kunde man köpa sig en korv av Idrottsföreningen.

Inne på Bygdegården underhöll ”Smultron & sång” barn och vuxna. Barnen blev mycket engagerade i dans och sånger som de gillade. De vuxna satt och njöt, kanske framförallt av att se barnen... Viljan att hänga med var stor.

Efter uppträdandet blev det också godisregn från affären där alla barn fick så mycket de kunde bära.

På Bygdegården serverade bygdekontoret och affären fika med kaffe och tårta för sina kunder. Dagen avslutades med fyrverkeri.

*Text och bild:
Olof Ulander, Lena Liljemark*



Björn Andersson uppvaktas från scenen av Centeravdelningen.



Smultron och sång hade ett bejublat framträdande på bygdegården, men sina fans dansande framför scenen