

Oscar 2008!

Surströmmingsfest med internationell dragkraft

Oskars surströmming av årgång 2008 fick höga poäng när en grupp internationella surströmmingsentusiaster sammanstrålade på Ljustorps Hembygdsförenings traditionella surströmmingsfest.

Det var från vänster på bilden Anna Gulli, Michele De Rosa, Thommaso De Rosa alla från Milano i Italien, Sverigevänner och mångåriga besökare på hembygdsförenings surströmmingsfester. Till höger sitter Fredrick Montasu från Schweiz som före sitt besök på festen aldrig kommit i kontakt med delikatessen, men som entusiastiskt uttryckte sin uppskattning över smaksensationen.

Hembygdsföreningens ordförande Anders Nigard gav en historisk bakgrund och berättade om hur surströmming började användas. Samvaron och måltiden avslutades inne i hem-



bygdsgården där Märta Rönnegren, Inger Andersson och Ethel Perälä hade dukat fram kaffe med vinbärskaka och marsansås, som blev en bra avslutning på måltiden.

Surströmmingen hade ändå satt djupa spår för Fredrick började i slutet på kvällen fundera på hur han skulle kunna transportera

hem en burk så familjen kunde få smaka. Samma tanke verkar ha slagit en lång rad av de andra surströmmingsätarna, som passade på att köpa med sig några burkar hem för fortsatt festande. Kvällen blev mycket trevlig och alla kunde enas om att årets surströmming var utmärkt.

Text och bild: Olof Ulander

Sommarfest i Bredsjön

Den 16 augusti var det dags för Bredsjöns bylags årliga sommarfest.

Före festen kunde man köpa biljetter via förköp på Ljustorps Handel, vilket nyttjades flitigt av festsugna Ljustorpapare.

Festen var en succé, tom. vädret var på byalagets sida. Det var mycket folk, ca 60 personer. Gästerna tyckte att det var kanonbra mat och trubaduren Johan stod för suverän underhållning.

Festen hölls nere på ängen vid Bredsjöns badstrand i två partytält och maten stod uppdukad i storkåtan. Den vackra omgivningen gjorde den totala upplevelsen ännu mer fantastisk.

Trubaduren Johan, som spelade, är känd från Ms Ådalen, han har i sommar spelat och underhållit på Ådalen 3. Han är en helt underbar underhållare med ett



Gäster på kalaset äter och umgås

otroligt brett musikspektrum. Han spelade och underhöll till maten och efter att borden dukats av så dansades det till allt från visor, 60-tal till hårdrock. Publiken hängde med och "diggade". Stämningen var helt enkelt på topp.

Maten som serverades var en underbar sensommar buffé från Vättaberget i Liden. Det var olika sorters pajer, potatissallad, tjälknul, sallad, pastasallad, lax, såser, bröd och smör, kaffe och blåbärskaka med vaniljvisp

och kladdkaka. Ingen gick från festen annat än mätt och belåten, den saken är då klar.

Bredsjöns byalag är ju kända för att göra bra arrangemang och har än en gång motsvarat förväntningarna. Byalaget vill skicka med en stor eloge till evenemangsgruppen (Ewa, Kia och Marie) som än en gång arrangerat en kanontrevlig fest.

Text: Bredsjöns byalag med redigering av Ljustorpsbladet.

Bild: Bredsjöns byalag.