

Mitt på dagen träff

Omtyckt månadsträff för daglediga

Den 17 september var det dags för ett återkommande arrangemang som Svenska kyrkan ansvarar för, nämligen Mitt på dagen träff.

Mitt på dagen träffarna har funnits sedan 1999 och det är kyrkorådets valda ledamöter som ansvarar för träffen. Träffen hålls en gång per månad. På programmet står mat, underhållning, föredrag, tävlingar, andakt och annat smått och gott. Just den här dagen är det Inger Andersson som tillagat en Nikkaloukta soppa och Lennart



Delar av arrangörsstaben



Tjärnberg uppträder.

Marinne Wallinder tidigare Ljustorpsbo som idag bor i Sollefeå berättar att hon kommer ner till Ljustorp varje träff. - Det är jättekul, en underbar träff och fantastiskt fixat av arrangörerna. De övriga vid bordet nickar instämmande.

Freja Tjärnberg berättar att syftet med träffen är att nå ut till daglediga. - Träffen har en stor betydelse som social verk-

samhet. -Bybor träffas inte alltid så mycket. Vi vill försöka vidga kyrkans verksamhet för att nå ut till fler, berättar Freja.

Agneta Granlöf som också brukar delta på träffarna berättar att församlingens olika körer brukar delta ibland och till jul är alltid barnkören på plats med luciatåg.

Träffen håller på cirka två timmar och vid brukar vara cirka 25 besökare.

Countrykväll

Uppträdande med klös under tältmötet i Fuske

Under årets tältmötesserie i Fuske bjöd man publiken på en fullsatt och omtyckt countrykväll på lördagskvällen.

Varje år sedan "urminnes tider" har Baptistförsamlingen hållit tältmötet i Fuske varje sommar. De senaste åren har man förnyat och moderniserat programmet en hel del. I år slog man till med en countrykväll på lördagen.

Det var Gunnar Johansson med band från Sundsvall som spelade musik och Gunnar själv hade lite mellansnack mellan låtarna. Många av låtarna som spelades var dessutom skrivna av Gunnar själv. Dessutom visades ett bildspel med westerntema under konserten.

Tomas Lindberg, pastor i Baptistförsamlingen tyckte att det var en trevlig och gemytlig kväll med bra tryck. Vi har försökt boka det här gänget länge och



äntligen lyckades vi!

Det kom cirka 100 personer och lyssnade på bandet. Publiken verkade gilla det dom hörde från scenen. Efteråt bjöd man på korvgrillning med fika utanför tältet. Kvällen höll på flera

timmar totalt. Efteråt vidtog ett ungdomsmöte i tältet.

Jag tycker att det var en jättebra kväll. Det var en bra blandning av människor och oerhört bra stämning avslutar Tomas Lindberg.

Bild: Per Nygren